

ANTIFA

έΚΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 24 | Μάης — 16

COMMUNITY

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ *

πατησίων / μάρτης _ 16

antifa διαδήλωση

ή με τους στρατούς και τους φασίστες

ή με το πολυεθνικό προλεταριάτο



> To ANTIFA COMMUNITY αποτελεί μια σταθερή συνεργασία αντιφασιστικών συλλογικοτήτων που ζει και δρα στην αθηναϊκή μητρόπολη. Έχει διαρκώς στο στόχαστρο της όλους τους φασισμούς - είτε αυτοί κουβαλάνε πάνω τους σβάστικες, είτε όχι. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα κόμμα, κανένα κρατικό ή mediakό θεομικό

φορέα - και δεν έχουμε και καμία πρόθεση να το αλλάξουμε αυτό. Για έντυπα, αυτοκόλλητα, επικοινωνία: antifacommunity@yahoo.gr | antifascist action: antifascistaction.west@yahoo.gr | antifa LAB: antifalab@yahoo.gr >>> www.antifalive.gr >>> www.antifascistaction-west.gr >>> www.autonomia.gr

> Αν θες να πούμε μία κονβέντα παραπάνω ή να διαλέξεις έντυπο υλικό ή αυτοκόλλητα, πέρνα τα Σάββατα 20:00-23:00 απ' το καφενείο του antifa lab στο πολυτεχνείο(είσοδος από στουρνάρη) ή τις Δευτέρες απ' καφενείο του antifascist action στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι περιστερίου (καρυάτιδος166).

σηκώνοντας το κεφάλι στις λεωφόρους αυτής της πόλης θα δεις να μοστράρονται ματαιόδικα χαμόγελα και σοβαροφανείς πόζες θα δεις ξεφτιλισμένες τηλεπερσόνες ρουφιάνους δημοσιογράφους και φαντασμένους σκυλάδες σε κάποιο άλλο σημείο αυτής της πόλης μπορείς να δεις κάτι ακόμα θα δεις το περήφανο και καθαρό βλέμμα μιας γυναίκας γυναίκα, μετανάστρια και εργάτρια υψώνει το ανάστημά της για όλες και όλους εμάς και στέκεται μαχητικά απέναντι στους κοινούς μας εχθρούς σήμερα και κάθε γαμημένη μέρα που περνάει



Για όλους τους εργάτες, φοιτητές, πτυσσικάδες, μετανάστες, άνεργους και άστεγους, οχρόνος που αφιερώνουμε στις συγκοινωνίες για να μετακινηθούμε στην πόλη προκειμένου να φτάσουμε στις δουλειές/ σχολές μας ή για να καταναλώσουμε, είναι χρόνος που στην πραγματικότητα δεν μας ανήκει αλλά είναι δεσμευμένος από τη σχέση της μισθωτής εργασίας. Με απλά λόγια, είναι χρόνος για τον οποίο θα πρέπει αν όχι απληρωνόμαστε, τουλάχιστον να μην πληρώνουμε!

Θα έπρεπε επίσης να μην ψαρώνουμε καθολού με όλα αυτά που ακούγονται περί τζαμπατζήδων και λαθρεπιβατών! Οτι δήθεν χρεώνουν και «βάζουν μέσα» το δημόσιο και τον ΌΑΣΑ. Πώς τον χρεώνουν ακριβώς; Επειδή δεν πληρώνουν εισιτήριο για μια υπηρεσία που την έχουν χρυσοπληρώσει. Το να ρισκάρει κάποιος να τον σταματήσει ελεγκτής και να τον ξεφτίλισει για 1,40 δεν είναι ούτε ευχάριστο ούτε πλάκα έχει. Κανένας δε γουστάρει να ακούει ένα τύπο που έχει κάνει τη ρουφιανιά επάγγελμα να κηρύττει περί τιμοτηγασκαί κοινωνικού καθήκοντος. Κανένας δε γουστάρει να δανείζεται από κάθε φίλο και γνωστό για να πληρώσει το πρόστιμο μέσα σε 10 μέρες. Κανένας δε γουστάρει να αγχώνεται στη σκέψη του ελεγκτή κάθε μέρα που πάει στη δουλειά του.

Ας σταματήσουμε αμάσητη την ιδεολογία των καταπίνουμε αφεντικών! Ας καταλάβουμε επιτέλους ότι όσοι αρνούνται να πληρώνουν δεν είναι εχθροί αλλά άξιοι της αλληλεγγύης μας! Ας καταλάβουμε επιτέλους ότι η μετακίνηση όλων μας στην πόλη δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική ανάγκη! Και ανάγκες μας δεν έχουν καμία σχέση με την εθνικής οικονομίας. Είναι εκ διαφέτρου αντίθετες!

ΤΟ ΑΝΦΑΛΕΤΑΜΕΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ

Έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια από τότε που το ελληνικό κράτος μπήκε σε προγράμματα προσαρμογής της οικονομίας του, ή αλλιώς, στα λεγόμενα μνημόνια. Από τότε, έχουν παρθεί μέτρα επί μέτρων για την «ξηνγίανση» της οικονομίας. Και το ΔΝΤ, η τρόικα, οι θεσμοί ως πρεσβυτές της λιτότητας, χτυπάνε τυφλά τα πορτοφόλια των ντόπιων. Πλέον η μοίρα των εργατών/τριών & των αφεντικών είναι κοινή: Τα ντόπια αφεντικά, κατέληξαν να τραβάνε κουπί μαζί με τους εργάτες για να βγει η οικονομία από τα βαλτώδη νερά της ύφεσης.

Η μήπως όχι;

Η κυριαρχη αφήγηση για την κρίση, που σημαδεύει ως εχθρούς τους ξένους δανειστές και κάνει πλάτες στα ντόπια αφεντικά, θα έπρεπε να έχει ξεθωριάσει εδώ και καιρό. Η κρίση δεν πλήττει όλη την κοινωνία... Η κοινωνία συνεχίζει να χωρίζεται σε τάξεις και δεν υπάρχει κανένα εθνικό συμφέρον που να ενώνει τα συμφέροντα των εργατών και των αφεντικών. Οι Γάλλοι εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές φαίνεται να το γνωρίζουν καλά...Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι ξεκάθαρο,

ότι η πλειοψηφία των μέτρων που ψηφίζονται είναι προς το συμφέρον των ντόπιων αφεντικών. Κι αντό γιατί, όταν μας πετσοκόβουν τους μισθίους (την εξαετία 2010-2015 μειώθηκαν κατά 28,1%) , όταν μαςαλλάζουν τις συμβάσεις, όταν καταργούν την κυριακάτικη αργία γίνονται πραγματικότητα οι πιο παλιές επιθυμίες των εργοδοτών. Στα χρόνια της κρίσης, τα περιθώρια κέρδους του ντόπιου κεφαλαίου έχουν αυξηθεί κατά πολύ, χάρη στην υποτίμηση της εργασίας ντόπιων και μεταναστών/τριών που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια. Και αντό είναι γεγονός αυταπόδεικτο, αφού οι μειώσεις των μισθών δεν ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες μειώσεις των τιμών.

Η ίδια πολιτική υποτίμησης της εργασίας συνεχίζεται και σήμερα, με έναν καινούριο κύκλο επεισοδίων. Η τωρινή κυβέρνηση ‘παγιδευμένη’ στις απαιτήσεις των θεσμών, αναγκάζεται-να-πάρει σειρά μέτρων επιβολής έμμεσων φόρων, αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου και την αλλαγή του ασφαλιστικού.

Στο νέο αυτό γύρο υποτίμησής μας, πέφτουν στο τραπέζι ανάμεσα στα άλλα, οι συντάξεις και η ιατροφαρμακευτική περιθώληψη. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι, η κοινωνική ασφάλιση δεν ήταν ποτέ μια γενναιόδωρη προσφορά των αφεντικών προς τους εργαζόμενούς τους. Ήταν μια τακτική υποχώρησή τους. Ήταν η απάντηση των αφεντικών στην άρνηση των εργατών/τριών να δουλεύουν μακροχρόνια σε μισθωτή σχέση εργασίας. Και κάτω από αυτή την συνθήκη η τάξη μας έχει κερδίσει, πουλώντας την εργασία της, να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να την βγάλει και όταν δεν θα έχει την ικανότητα να δουλέψει.

Ομως, πολύ πριν την όποια μεταφρύθιμη, το ασφαλιστικό πριονιζόταν από τους εργοδότες σταθερά. Ποιος ξεχνάει, ότι μαύρη εργασία ήταν ο κανόνας για την εργασία των μεταναστών/τριών, ήδη από τα '90; Ποιος ξεχνάει ότι, πάνω στην εργασία των μεταναστών/τριών, τα αφεντικά φωνάζανε ότι μπορεί κάποιος να δουλεύει 5,10,15 χρόνια χωρίς καμία ασφάλιση, χωρίς δικαίωμα σύνταξης, χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ισως δεν ακούγαμε, αλλά δεν φταίνε τα αφεντικά γ' αυτό... Ήταν θέμα χρόνου, να ισχύσει το ίδιο για τους ντόπιους. Έτσι η μαύρη εργασία έγινε ο No1 λόγος που τα ταμεία απέκτησαν ελλείμματα. Η πλαγιοκόπηση των ταμείων από τα αφεντικά δεν σταματάει εκεί όμως. Βασικός λόγος της μη βιωσιμότητάς τους, πλέον, είναι ότι εφόσον έχουν κατρακυλήσει οι μισθοί, έχουν επίσης πέσει στα τάρταρα και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Από την άλλη, οι έμμεσοι φόροι που ψηφίστηκαν, δείχνουν ως πολιτική επιλογή πως το μεγάλο βάρος των οικονομικών προγραμμάτων θα μοιραστεί για άλλη μια φορά άνισα. Είναι προφανές, ότι οι έμμεσοι φόροι, όντας ίδιοι για όλους, αναλογικά βαραίνουν περισσότερο αυτούς/ες που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα.

Αυτές οι πολιτικές δεν είναι λάθη της διακυβέρνησης, είναι ωμός ταξικός πόλεμος. Και είναι αλήθεια πως η τάξη μας υστερεί πολύ των απαιτήσεων της εποχής. Είναι ανοργάνωτη και χωρίς την συλλογική αυτοπεποίθηση που τρέφει την ανταγωνιστικότητά της. Ομως δεν λείπει, ως τάξη, από το γήπεδο των ανταγωνισμού. Βρίσκεται εκεί, στην άρνηση της εργασίας, στις καθημερινές τριβές με τα αφεντικά και τους τσαμπουκάδες με τους φασίστες-λακέδες τους. Ξέρουμε ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά της και θα τον διεκδικήσουμε...



>> διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους της Γαλλίας ενάντια στο νόμο για τα εργασιακά που προωθεί η κυβέρνηση.

“ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΨΕΜΜΑΤΑ”

...Σύμφωνα με το κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) τον τελευταίο μήνα παρουσιάστηκαν κρούσματα χολέρας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών στο ελληνικό, γεγονός που θέτει σε εξαιρετικό κίνδυνο τις γειτονικές περιοχές. Ενώ ταυτόχρονα μετανάστες που διαμένουν εκεί, εξαναγκάζονται να βράδυνα ανήλικους σε εκπόρνευση, όπως καταγγέλει ο Δήμαρχος Αλίμου Κος Ανδρέας Κονδύλης...

...Στην ειδομένη επείγει η εκκένωση των καταυλισμού προσφύγων, καθώς αντοσχέδια καταλύματα λειτουργούν ως οίκοι ανοχής και η διακίνηση ναρκωτικών έχει γίνει καθημερινότητα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ...

...70 χρονος Ολλανδός τουρίστας στην Κω, νοσηλεύτηκε τον αύγοντο στο νοσοκομείο με συμπτώματα χολέρας, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ...

Αυτά και άλλα τέτοια ωραία, έχουν τη θέση τους κατά καιρούς στα καθεστωτικά ΜΜΕ και σε ιντερνετικές (“αυθόρμητες” ή πιο οργανωμένες) ακροδεξιές ιστοσελίδες. Οι φασίστες τα γράφουν, αλλά υπάρχουν κι αυτοί που τα πιστεύουν, ακροβατώντας ανάμεσα στη βλακεία και το νέο ολοκληρωτισμό.

Τα μήντια, είτε τα διαδικτιακά, είτε τα παραδοσιακά ΜΜΕ, είναι καπιταλιστική, κοινωνική σχέση. Σχέση προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχουν αυτοί που τα λένε, αλλά χρειάζονται κι εκείνοι που θα είναι έτοιμοι να ακούσουν. Άλλιώς δε δουλέυει το πράγμα. Χρειάζονται εκείνοι που θέλουν να πιστέψουν. Να πιστέψουν ότι οι Αφγανοί ασελγούσαν σε κατσίκες στον Άγιο παντελεήμονα πριν κάποια χρόνια. Κι αυτό είναι ο ίδιος κυνισμός

που κάνει εφικτό, να πιστέψουν ότι το περιπολικό πάτησε κατά λάθος, έναν μετανάστη στην Ειδομένη πριν ενάμιση μήνα.

Όλα αυτά, δεν είναι ζητήματα αστυνομικής ή υγειονομικής έρευνας. Τα παραδείγματα αυτά μαρτυρούν πόσο σημαντικό είναι “τα χρόνια της χολέρας”, να βάζουμε μπροστά την κριτική, κόντρα στη βλακεία και το ρατσισμό. Αρκετοί από τους μετανάστες που είναι σήμερα εδώ πρόκειται να μείνουν. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε “Ποιος λέει τι και για ποιο λόγο”. Κι αυτό είναι σημαντικό τόσο για εμάς, όσο και για την πολιτική υπεράσπιση των μεταναστών σαν κομμάτι της τάξης μας.

Αυτό που δε λένε λοιπόν οι κάθε λογής φασίστες και κανίβαλοι, και τα κάθε λογής σκουλήκια δημοσιογράφοι που βγάζουν φράγκα και υπεραξία από τα αποτελέσματα ενός πολέμου με τις πλάτες της “πολιτισμένης” δύστης, είναι ότι οι μετανάστες και οι μετανάστριες, είναι οργισμένοι και οργισμένες. Και αγωνίζονται ενάντια σε όσα τους επιφυλάσσει η φιλάνθρωπη ευρώπη. Ενάντια στο να είναι πολίτες τρίτης κατηγορίας, ενάντια στο καθεστώς υποζώής που τους επιβάλλουν κι ενάντια στην απαγόρευση της εργασίας τους.

Αυτό που δεν λένε είναι ότι οι μετανάστες δεν είναι μόνοι τους. Είναι το υποτιμημένο κομμάτι της πολυεθνικής εργατικής τάξης, στην ελλάδα και παντού. Και είμαστε δίπλα τους, στους δικούς τους αγώνες, στους κοινούς μας αγώνες. Κι αυτή είναι η δικιά μας αλήθεια. στακεφάλια ρατσιστών, αφεντικών, δημοσιογράφων.





3 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Το τελευταίο δίμηνο έχει οξυνθεί η παρουσία άρθρων και προειδοποιήσεων για τη νευρικότητα των τούρκων στο Αιγαίο, για τις εναέριες παραβιάσεις και για το φόβο πρόκλησης θερμού επεισοδίου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση ποτέ δε σταμάτησε να υπάρχει στην ελλάδα. Αυτό που διαφοροποιείται στις διάφορες φάσεις είναι η ένταση με την οποία προβάλλεται ή όχι από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είναι μια ιστορία που κρατάει από τη δεκαετία του '80 και πάνω της κουβαλάει πολλούς μύθους, από αυτούς που πάντα κουβαλάνε οι μεγάλες πατριωτικές διηγήσεις. Ας πάσουμε όμως μερικούς από αυτούς:

Μύθος 1ος: «Τα τούρκικα μαχητικά παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο.»

Τα υδάτινα σύνορα της ελλάδας έχουν οριστεί στα 6 ναυτικά μίλια από την παράκτια ζώνη της και το ίδιο ισχύει και για την τουρκία. Η ελλάδα διεκδικεί την επέκταση των υδάτινων συνόρων της στα 12 ν.μ. καθώς με τη κίνηση αυτή θα μετέτρεπε το αιγαίο σε κλειστή ελληνική λίμνη. Προς το παρόν πάντως τα υδάτινα σύνορα της εκτείνονται στα 6ν.μ. Αυτά για το γενικό. Τα εναέρια σύνορα γενικά

συμπίπτουν με τα χερσαία ή υδάτινα. Ενώ λοιπόν για το διεθνές δίκαιο και όλο τον υπόλοιπο κόσμο ο ελληνικός εναέριος χώρος εκτείνεται στα 6ν.μ. από τη παράκτια ζώνη της, η Ελλάδα επιμένει να θεωρεί ότι εκτείνεται στα 10ν.μ. Αυτό, λοιπόν, που στα μέσα διακηρύσσεται ως τούρκικη παραβίαση είναι η πλοϊγήση τούρκικων αεροσκαφών μέσα σε αυτά τα έξτρα 4 ν.μ. που η Ελλάδα διεκδικεί σα δικά της ενώ στη πραγματικότητα είναι διεθνής εναέριος χώρος.

Μύθος 2ος: «Η Ελλάδα είναι ευάλωτη στρατιωτικά. Πρέπει να ενισχυθεί η στρατιωτική της δύναμη»

Η Ελλάδα είναι σταθερά στη κατάταξη μέσα στις 10 πρώτες χώρες του NATO σε ποσοστό του ΑΕΠ που ξοδεύει για αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Ακόμα κι αν αυτό το ποσοστό έχει πέσει τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης, παραμένει ψηλά στις οικονομικές προτεραιότητες του ελληνικού κράτους η χρηματοδότηση του στρατού. Είναι γνωστό όλωστε ότι σε μια φάση που η υγεία και η εκπαίδευση καταρρέουν, τα χρήματα που πηγαίνουν για τους μισθούς των στρατιωτικών,

για εξοπλισμό κλπ μένον προκλητικά ανέπαφα. Με αφορμή εξάλλου τις τούρκικες παραβιάσεις άρχισε πάλι μια συζήτηση για νέα αγορά εξοπλισμών από τη Ρωσία.

Μύθος 3ος: «Οι Τούρκοι είναι ο εχθρός»

Οι «έλληνες» ή «τούρκοι» σα ταυτότητα είναι μια κατασκευή του τελευταίου αιώνα και δηλώνει ότι όλοι οι έλληνες ή όλοι οι τούρκοι έχουν τα ίδια συμφέροντα, που υποτίθεται συστρατεύονται με τα συμφέροντα των ντόπιων αφεντικών στις μεταξύ τους διενέξεις. Κι είναι γνωστό ότι σε αυτές τις διενέξεις τα αφεντικά ποτέ δε δίστασαν να θυσιάσουν όσους εργάτες χρειάστηκε για να πετύχουν τους στόχους τους. Επίσης είναι γνωστό ότι όποτε οι «από κάτω» αυτού του κόσμου σηκώναν λίγο το κεφάλι, τα διαφόρων εθνικοτήτων αφεντικά ξεπερνούσαν τις διαφωνίες τους και δε δίσταζαν να συμμαχήσουν εναντίον τους. Την ίδια ώρα, λοιπόν, που αυτοί δείχνουν σημαίες και εθνικά σύνορα στο βόρειο αιγαίο, κι επιδίδονται σε εικονικές αερομαχίες, την ίδια ώρα συμμαχούν (ελληνικό και τούρκικο κράτος) για τη διαχείριση χιλιάδων εργατών, αντρών και γυναικών, από τις εμπόλεμες ζώνες αυτού του κόσμου και σκορπίζουν νατοϊκές φρεγάτες στο αιγαίο εναντίον τους. Την ίδια ώρα

που τα μέσα ουρλιάζουν για την τουρκική προκλητικότητα, το ελληνικό κράτος ετοιμάζει τριμερείς συφωνίες και κτίζει τις συμμαχίες του μ' ένα δικτάτορα στην Αίγυπτο και το πολεμοχαρές Ισραήλ. Αν λοιπόν θέλουμε να ψάχουμε για τους εχθρούς της ντόπιας και πολυεθνικής εργατικής τάξης, είναι το ελληνικό κράτος, είναι οι στρατόκαυλοι, είναι όσοι υμνούν αλύτρωτες πατρίδες, είναι η εθνική ενότητα.

Όσο για εμάς, δε θα συγκινηθούμε ποτέ με δακρύβρεχτα παραληρήματα για το φτωχή ελλάδα, με εθνικά σύμβολα και διεκδικήσεις. Δε θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια κανενός στρατού και κανενός εθνικού συμφέροντος.

Γιατί τα συμφέροντα τα δικά μας, τα ιδανικά τα δικά μας δεν έχουν σύνορα και χακί υπερηφάνιες, μιλούν γλώσσες πολλές, τραγουδούν ιστορίες μακρινές, περηφανεύονται γι' αρνήσεις εργατικές.



> από την πρόσφατη αστυνομικο-στρατιωτική εκκένωση της Ειδομένης

Τη Δευτέρα 25/5 ξεκίνησε η εκκένωση της Ειδομένης. Και γ' αυτή μιλάει μόνο ο στρατός και η αστυνομία. Καμία εντύπωση. Η αστυνομία μιλάει στα δελτία των 9. Η αστυνομία μιλάει τη γλώσσα του ανθρωπισμού που εγκαταλείπει τους/τις μετανάστες/τριες στα όρια της επιβίωσης, μόνο και μόνο για να εμφανιστεί στο τέλος ο εγκλεισμός σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ως λύτρωση. Η αστυνομία διεκδικεί το μονοπάλιο των λόγων και των εικόνων για το πολυεθνικό προλεταριάτο. Και μας παρουσιάζει ως κακόμοιρους, ως ανίκανους που επιλέγουν μόνο ανάμεσα σ' αυτά που τους προσφέρουν, που περιμένουν απλά την καλοσύνη των κρατών, των αφεντικών μας, και των φιλάνθρωπων.

Δεν είναι έτσι. Το είδαμε στην Ειδομένη. Είδαμε προλεταρίους να μπλοκάρουν γραμμές τρένων, να αδιαφορούν για σύνορα και υποδείξεις. Το είδαμε στις καθιστικές διαμαρτήριες, στα χέρια που κρατάνε πέτρες, στην αποφασιστικότητα

και στις αντοχές που κάποιες φορές κρατάνε χιλιόμετρα και άλλες τόσες πρδάνε πάνω από φράχτες. Το είδαμε στους μετανάστες/τριες προλεταρίους/ες που άντεξαν τον Ξένιο Δία, που πέρασαν από την αμυγδαλέζα, που δούλεψαν σε χωράφια και υπόγεια. Το είδαμε στη Sanaa Taleb.

Δεν θα αφήσουμε την Ειδομένη στην οργανωμένη σιωπή. Και δεν επιλέγουμε ανάμεσα στις λάσπες ενός καταυλισμού και τα σύρματα ενός στρατοπέδου. Δεν επιλέγουμε ανάμεσα στις χακί στολές των μπάτσων, και στην ηλίθια καλοσύνη των ΜΚΟ. Στεκόμαστε απέναντι. Στεκόμαστε εκεί που στέκονται οι μετανάστες/τριες εργάτες/ες. Και είναι επιλογή και ταξική θέση. Είναι πείσμα. Ή με το πολυεθνικό προλεταριάτο ή με τους φασίστες, τους μπάτσους και τους καραβανάδες.

ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΑΙΓΑΝΑΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

> www.diarrikites.wordpress.com



> αφίσα του antifa lab



> αφίσα του antifa community



> www.antifalive.gr



> αφίσα του antifascist action





>> οι I want the moon ,οι Σάρκα στο ζώο,ο Οπλιστής,οι Σπείρα και οι Daisy Chain + Refpolk θα είναι το σάββατο στις 11/6 στις 20:00 στην πλατεία δημαρχείου στο περιστέρι για το **18ο antifa LIVE**. Ενάντια σε μανατζαραίους,μπράβους κι αφεντικά.Ενάντια στη διανοητική και συναισθηματική κατρακύλα της εποχής μας.**Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.**

